

Familj

Arkiverat



Vad vill du läsa om?

• Arkiverat är ett samarbete mellan Mölndals-Posten och Mölndals hembygdsförening, Föreningsarkivet, Källeredes Hembygdsförening, Lindome hembygds-gille samt Mölndals stadsmuseum.

• Vad vill du läsa om?
Mejla redaktion@molndalsposten.se!

Det är Ingers 7-årskalas i Krokslätt och dockan i vagnen hette Solvej. Vagnen finns idag på Mölndals stadsmuseum.

Här är leksakerna från förr – minns du alla?

Barn har alltid lekt men lekarna och leksakerna har skiftat genom tiderna. En leksak kan vara mer än ett föremål. Det kan ge trygghet och fyllas med känslor eller till och med liv, i alla fall i fantasin. Det kan också ge upphov till avundsjuka och habegär. Jag vill ha! Den är min!

Under de senaste hundra åren har det kommit och gått leksaker som aldrig förr. Varje generation har nog ett eget minne från en särskild grej som alla måste ha. Vissa leksaker blir klassiker medan andra snabbt faller i glömska.

För många barn är ett gosedjur den första leksaken man kommer i kontakt med, men när man börja lära sig gå är det många som får någon typ av trädjur på hjul. En leksak som är rolig att dra med sig. Många minns säkert Brios varianter i form av en anka och en hund.

Ångmaskinen har funnit som leksak sedan slutet av 1800-talet men fick ett upp-

sving igen efter andra världskriget. Det blev också enklare att elda i själva maskinen med så kallade bränsletabletter. På Mölndals stadsmuseum finns en fin modell.

Under 1950-talet blev bokmärken vanligare i Sverige och blev stora bytes- och samlarobjekt bland barnen runtom på skolgårdarna. När barnen bytte bokmärken använde de sig ofta av slumpen, till exempel brukade man lägga några bokmärken i en skrivbok med sidorna stängda och när man sedan bytte tar den andra personen ett bokmärke utan att någon visste vilket som hen skulle få. Detta ledde såklart till många besvikelser, men ledde också till



Vagnen Inger fick på sin 7-årsdag.

att barnen lärde sig hantera förluster.

Lego kom redan 1949 och är fortfarande lika populärt som när det lanserades. Nu är det flera generationer som byggt med plastbitarna från Danmark. Visste du att Lego betyder leg godt, på svenska "lek bra"?

Monchichi är en docka i form av en liten apa som skapades 1974. Namnet Monchichi kommer från det franska ordet "mon" (som betyder "min") och "Petit" ("liten söt sak"). Dessutom fick namnet även en antydning om "mon" från det engelska ordet apa, och ljudet av sugande på en napp, "chu-chu" på japanska. Apans händer, fötter och ansikte är av plast och resten av kroppen är av mjukstoppad päls i plysch. Ansiktet ger intrycket av en baby. Monchichi var populär, inte bara i Japan, utan också i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. I Sverige var Monchichi som mest populär under första halvan av 1980-talet.

Det här är bara några exempel på leksaker som är eller varit populära under 1900-talet och fram tills idag.

Så här minns Inger som

” För många barn är ett gosedjur den första leksaken man kommer i kontakt med, men när man börja lära sig gå är det många som får någon typ av trädjur på hjul



Monchichi.



Leksaksanka på hjul tillverkad av Brio. Inköpt år 1970 i Mölndals leksaksaffär på Kungsbackavägen. Bild: Patrik Andersson

växte upp i området Krokslätt i Mölndal under 1930-talet sina födelsedagar och presenter hon fick då:

”Alla vi barn bodde granar runt Krokslättsgatan och Alfsättersgatan i Mölndal. Vi lekte dagligen och gratulerade varandra när vi fyllde år. Våra föräldrar bestämde att när vi flickor fyllde år skulle vi få likadana presenter, så ett år fick vi karror, som vi promenerade runt med och ett annat år fick vi trehjulingar”.

Karin Börjesson
Mölndals stadsmuseum